

Ἀδελφοί μου,

"Στῶμεν καλῶς ἐν ΚΥΡΙῩ πάντοτε".

Ἡ μελέτη μας πάλιν θά εἶναι πάνω στὸ διπλοῦν αἰθερικό τοῦ παχυλοῦ ὕλικου μας σώματος.

Τώρα συμβολικῶς, ἔχομεν τὸ τρίγωνον πρὸς τὰ κάτω καὶ μᾶς δίδει τὸ τρίγωνον ἢ ἔνωσις τῶν τριῶν κέντρων, τοῦ σιληνός, τοῦ κέντρου ἐκεῖ πού εἶναι τὸ ἦπαρ καὶ κάτω πού εἶναι τὰ γεννητικά ὄργανα ἢ τὸ ἱερὸν πῦρ. Μᾶς δίδουν τὸ τρίγωνον πρὸς τὰ κάτω μὲ ἓνα ἄλλον κέντρον ἑλαφρῶς πῖδ πάνω ἀπὸ τὸ κέντρον τοῦ τριγώνου πού εἶναι τὸ λεγόμενον Ἡλιακὸν πλέγμα. Αὐτὸ τὸ τρίγωνον πρὸς τὰ κάτω μᾶς δίδει δύο κέντρα ἐνεργείας καὶ δύο κέντρα μορφῆς συνειδήσεως. Τὸ ἓνα εἶναι ὑποσυνειδήσεως καὶ συνειδήσεως, τὰ ὅποια εὐρίσκονται ὑπὸ τὴν ἐποπτεῖαν τοῦ ΔΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.

Εἴχαμεν πεῖ ὅτι τὰ κέντρα τὰ ὅποια ἐφάπτονται τῆς σπονδυλικῆς στήλης εἶναι, εἴτε κέντρα συνειδήσεως ἢ κέντρα Αὐτοεπιγνώσεως. Τὰ κέντρα τὰ ὅποια εὐρίσκονται δεξιὰ ἢ ἀριστερὰ τῆς σπονδυλικῆς στήλης εἶναι κέντρα ἐνεργείας δυνάμεως, μορφῆς κραδασμῶν. Θά μελετήσωμεν, ἀπὸ ποῦ προέρχονται αὐταί αἱ ἐνέργειαι κραδασμοί.

Τώρα, ἔχομεν τὸ τρίγωνον πρὸς τὰ κάτω μὲ τέσσερα κέντρα. Αὐτὸ μᾶς δίδει τὸν ἄνθρωπον παχυλὸ ὕλικὸ σῶμα καὶ τὸ ὅτι ἀφορᾷ τὸ ζῶον, τὴν ζῶσαν ὑπαρξιν μέσα σὲ μίαν μορφήν, μέσα σ' ἓνα ὕλικόν σῶμα. Καί, εἴχαμεν πεῖ ὅτι ὑποσυνειδήτος ἐργασία καὶ ἡ ἐνσυνειδήτος καὶ ὑπερσυνειδήτος ἔντινι μέτρῳ ἐργασία εἰς τὸ Ἡλιακὸν πλέγμα καὶ εἰς τὸ Ἱερὸν πῦρ εἶναι κάτω ἀπὸ τὴν ἐποπτεῖαν τοῦ Ἰδίου τοῦ ΔΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ καὶ ὠρισμένων Ἀρχαγγελικῶν τάξεων. Ὅταν ἐρευνητῆς τῆς ἀληθείας γίνεαι κύριος τοῦ οἴκου του θά μπορῆ νὰ ἔρχεται εἰς ἐπαφήν μὲ ὅλες αὐτέες τέες ὑπὲρ Διάνοιες, θά τέες γνωρίζη, θά τέες ἀγαπᾷ καὶ θά τὸν ἀγαποῦν, καὶ τώρα τὸν ἀγαποῦν, ἢ ἀγάπη των ὅμως εἶναι ὅπως εἶναι ἡ ἀγάπη ἐνηλικίων πού φροντίζουν νήπια. Τὰ ἀγαποῦν χωρὶς νὰ ἀντιλαμβάνονται τὴν παρουσίαν των. Ἡ ἀγάπη τότε θά εἶναι μεγάλη. Ὁ ἴδιος ὁ Πολύ Ἠγαπημένος ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ λέγει: "Χαρά γίνεται ὑπὸ τῶν Ἀγγέλων τῶν ἐν τοῖς Οὐρανοῖς" καὶ λέγει ὅτι "ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν ἐντός ἡμῶν ἐστὶ τῶν Ἀγγέλων μας, τῶν ἰδικῶν μας Ἀγγέλων πού εὐρίσκονται εἰς τοὺς Οὐρανοὺς γιὰ ἓνα πού ἐπιστρέφει, γιὰ ἓνα πού ἀντιλαμβάνεται ποιὸς εἶναι πού ἔχει ἐνηλικιωθῆ, θά ἔλεγα ἐν ΚΥΡΙῩ.

Φυσικὰ διὰ τὴν ὕλην ἐργασίαν ὅσον ἀφορᾷ τὸ παχυλὸν ὕλικόν σῶμα καὶ ὅτι ἀφορᾷ τὴν ὑγείαν τοῦ παχυλοῦ ὕλικου σώματος, διότι ἡ ὑγεία τοῦ παχυλοῦ ὕλικου σώματος, κυρίως συνίσταται εἰς τὴν καλὴν λειτουργίαν αὐτῶν τῶν τεσσάρων κέντρων.

Καὶ εἴχαμεν πεῖ διὰ τὸν ἐξάκτινον ἀστὲρα πού κλίνει εἶναι, τὸσον κέντρα Συνειδήσεως καὶ Αὐτοεπιγνώσεως, Αὐτοεπιγνώσεως ἢ ὅποια μπορεῖ νὰ ἀναπτυχθῆ καὶ μέχρι τῆς ὑπὲρ συνειδήτου Αὐτοεπιγνώσεως εἰς τὸν ἐρευνητὴν τῆς ἀληθείας ὁ ὅποιος θά προχωρήσῃ, ἀλλὰ καὶ ἐπ' ἐντονωτέρας θά ἔλεγα δυνάμεως καὶ ἐνεργείας ἢ ὅποια μπορεῖ νὰ μᾶς δώσῃ ἰκανότητες, πέραν τῆς παχυλῆς ὕλης καὶ νὰ μᾶς συνδέσῃ πλέον σάν μία ὑπαρξὴ πλέον ὄντοτητα Αὐτοεπιγνώσιν μὲ ἀνώτερους κόσμους ἢ ἐσώτερους θά ἔλεγα μὲ τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν ἐντός ἡμῶν ἂν προτιμᾶτε.

Ἐχομεν αὐτὸν τὸν ἐξάκτινον ἀστὲρα καὶ τὸ κέντρον αὐτοῦ τοῦ Ἀστέρου, εἶναι, τὸσον ἢ ὕλική καρδιά ὅσον καὶ ἡ Αἰθερική καὶ ἡ Ψυχική καὶ ἡ Νοητική καρδιά, καὶ εἶναι ἢ ἔδρα τώρα, κυρίως, τοῦ ΛΟΓΟΥ, τοῦ ΛΟΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ὡς τὸσον ὅμως καὶ τοῦ ΔΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, τοῦ ζωοδόχου.

Νᾶ εἴπωμεν ὅτι τὸ κέντρον αὐτὸ εἶναι ταυτοχρόνως καὶ κέντρον μιᾶς συνειδήσεως καὶ ταυτοχρόνως καὶ Αὐτοεπιγνώσεως; Ἀσφαλῶς. Θά ἔλεγα δέ, ὅτι στὸ βάθος ἐδρεύη καὶ τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ ὑποσυνειδήτου, δηλαδὴ τὸ μέρος ἐκεῖνο τῆς παρῴσης προσωπικότητος Αὐτοεπιγνώσεως πού μπορεῖ μὲ μᾶς ὁδηγήσῃ καὶ μέχρι τοῦ, εἶναι μας. Προσέξτε τὴν λεπτομέρειαν αὐτὴν.

Μετὰ ἔχομεν στὸν ἐξάκτινον ἀστὲρα τὸ τρίγωνον πρὸς τὰ ἄνω μὲ κέντρον τοῦ τὸν θυροειδῆ. Ἐχομεν ἓνα τρίγωνον πρὸς τὰ κάτω πάλιν ἐκεῖ πού εἶναι τὸ

στέρνον προς τόν ὀμφαλόν. Ἴσως, θά ἔλεγα, ὅτι αὐτά εἶναι κέντρα συνειδήσεως. Τώρα ἔχομεν τέσσερα κέντρα, δύο δεξιά καί δύο ἀριστερά ὑπό μορφήν τριγώνου. Τά κέντρα αὐτά εἶναι Δυνάμεων, ἐνεργειῶν. Φυσικά ὅλαι αἱ δυνάμεις εἶναι καλές, ἡ χρῆσις των ὅμως εἶναι πού θά μᾶς δώσῃ τήν ἔννοιαν τῆς καταχρήσεως ἢ τῆς ὀρθῆς χρήσεως. Ἐνα μαχαίρι δέν εἶναι ποτέ φονικόν ὄργανον, παρά μόνον εἰς τά χέρια ἑνός δολοφόνου. Εἰς τά χέρια ἑνός ἀγαθοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἕνα ἐξυπηρετικό ὄργανον.

Φυσικά στά ἐπόμενά μας μαθήματα, θά μελετήσωμεν τήν ἐργασίαν ἑνός ἐκάστου ἀπ' αὐτά τά κέντρα, τόσον εἰς τόν ὑλικόν κόσμον εἰς τόν παχυλόν ὑλικόν κόσμον ἐπάνω εἰς τόν παχυλόν ὑλικόν σῶμα, ὅσον, καί εἰς τό διπλοῦν αἰθερικόν σῶμα καί εἰς τό Ψυχικόν σῶμα ἢ τό διπλοῦν αἰθερικόν τοῦ Ψυχικοῦ σώματος. Διότι ἀκριβῶς εἶναι ἐδῶ εἰς αὐτόν τόν ἐξάκτινον ἀστέρα πού γίνεται ἡ ὅλη ἐργασία τῆς συνδέσεως, Ψυχικοῦ καί ὑλικοῦ σώματος. Καί ἐδῶ ἀκριβῶς εἶναι πού θά γίνῃ ἡ ὅλη ἐργασία τοῦ ἀποχωρισμοῦ τῶν δύο αὐτῶν σωματίων καί ἡ πλήρης ἐγρήγορις τῆς προσωπικότητος Ἀύτοεπιγνώσεως μέσα εἰς τό Ψυχικόν σῶμα κατά τέσσερις στιγμές τῆς ἐκσωματώσεως, πλησίον ἢ πολύ μακρῶς ἀπό τό παχυλόν ὑλικόν σῶμα.

Ἵστε μέσα σ' αὐτόν τόν ἐξάκτινον ἀστέρα θά γίνῃ τῶν ἐρευνητῶν τῆς ἀληθείας ἡ πιό σοβαρή ἐργασία, τόσον, διαλογισμοῦ, συγκεντρώσεως

ἢ πιό πολύτιμη ἐργασία ὅσον ἀφορᾷ τόν Κινητικόν Λίσθησιακόν, Ἀκουστικόν καί Δημιουργικόν αἰθέρα, θά γίνῃ ἡ πιό πολύ ἐργασία διαλογισμοῦ, ὀρθολογισμοῦ καί εἰλικρινοῦς ἐνδοσκοπήσεως. Ἐδῶ θά γίνῃ ἡ κάθαρσις τῆς παρούσης προσωπικότητος Ἀύτοεπιγνώσεως.

Ἵστε, πολλή ἐργασία θά γίνῃ μέσα εἰς τόν λεγόμενον ἐξάκτινον Ἀστέρα πού εὐρίσκεται ἐντός τοῦ στήθους μας. Ψυχονητικά ἐντός τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν ἐντός ἡμῶν. Ἐπαναλαμβάνω, Ψυχονητικά ὄχι ὑλικά.

Τώρα ἀνερχόμεθα. Θά ἔχωμεν τό τρίγωνον πρὸς τά ἄνω, τό ἄνω μέρος τοῦ τριγώνου εἶναι πολύ ψηλά πάνω ἀπό τήν κεφαλὴν. Ἡ γραμμὴ κάτω τοῦ τριγώνου εἶναι πάνω ἀπό τοὺς ὤμους. Πάνω ἀπό τοὺς ὤμους ἔχω δύο κέντρα τώρα Δυνάμεων. Πάνω ἀπό τήν κεφαλὴν τώρα ἔχω ἕνα κέντρον ὑπερσυνειδήτου Ἀύτοεπιγνώσεως. Ἐντός τῆς κεφαλῆς ἔχω δύο ἄλλα τρίγωνα τώρα. Περισσότερα ἀσφαλῶς ἔχω δευτερευούσης σημασίας ἐντός τῆς κεφαλῆς, θά τὰ μελετήσωμεν ὅλα, ἀλλά κυρίως μᾶς ἀφοροῦν τά δύο. Ἐχομεν καί ἕνα ὑποτιθέμενον Ἀστέρα, μέ χρυσῆτον φῶς, μπορούμεν νά κάμωμεν ἕνα ἀστέρα μέ αὐτό τό τρίγωνον πρὸς τά πάνω. Αὐτό εἶναι ὅμως ἔργον τῶν Διδασκάλων κατὰ τήν θέωσιν, ὄχι τώρα.

Γι' αὐτόν τόν ἐξάκτινον ἀστέρα θά ὀμιλήσωμεν πολύ πολύ ἀργότερα γιατί θά πρέπη νά διαγραφῶμεν μέ πολύ δυνατὸν φῶς ἕνα τρίγωνον πρὸς τά κάτω, καί αὐτό προὔποθέτει τήν διάθεσιν πρὸς ἐνσάρκωσιν πού θά εἶναι τό ἔργον τοῦ Διδασκάλου μετὰ τήν θέωσιν του, νά ἐπανέλθῃ κατὰ Βούλησιν εἰς τήν Γῆν δι' ὑπηρεσίαν. Ἐπομένως αὐτόν τόν ἐξάκτινον Ἀστέρα δέν τὸν ἔχουν παρά οἱ Θεοθέντες. Ἐγίνα ἀντιληπτός.

Τώρα ὡς ἐρευνηταί τῆς ἀληθείας θά ἔχωμεν ἕνα τρίγωνον πρὸς τά ἄνω φωτεινόν. Ἐντός τοῦ τριγώνου αὐτοῦ λάμπει τό Ἀπολλώνιον φῶς. Ἐντός τοῦ στήθους ἔχομεν τόν ἐξάκτινον ἀστέρα. Ἐκεῖ πού εἶναι ἡ ὑλικὴ καρδιά θά ἀκτινοβολῇ λευκορὸς φῶς τῆς Λογοϊκῆς Ἀγάπης. Κάτω εἰς τόν ὀμφαλόν ἔχω τό τρίγωνον πρὸς τά κάτω μέ τέσσερα κέντρα. Ἐμᾶς θά μᾶς ἀπασχολήσῃ κυρίως τό Ἡλιακόν πλέγμα. Τά ἄλλα κέντρα θά ἀνοίξουν μόνα των χωρὶς τήν δικήν μας προσπίθειαν. Δέν χρειάζεται ἀπό μέρους μας καμμιὰ προσπίθειαν. Διότι ἔχω ἤτοι ὅτι αὐτὰ τὰ κέντρα εἶναι κίτω ἀπὸ τήν Ἡλιοπτελίαν τοῦ ἰδίου τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Ἀκόμη καί τό κέντρον τῆς κοιλίας εἶναι γιά νά μπορούμεν νά ἔχωμεν πλήρη ἔλεγχον ἐντός τοῦ παχυλοῦ ὑλικοῦ σώματος διὰ νά ἐλέγχωμεν τήν ὑγείαν τοῦ παχυλοῦ ὑλικοῦ σώματος διὰ νά μπορούμεν νά εἴμεθα κύριοι τοῦ παχυλοῦ μας ὑλικοῦ σώματος διὰ νά μὴν εἶναι ἐμπόδιον εἰς τήν ἐξέλιξίν μας.

Ἀσφαλῶς ὁ Ψυχοθεραπευτής θά μπορῇ νά ἀντλήσῃ ἀπὸ τό κέντρον αὐτό ζωϊκότητα - Αἰθερικότητα καί ὅταν γνωρίζῃ νά συνδέσῃ τόν ἑαυτόν του μέ τήν ἀγῆν τῆς ζωϊκότητος - αἰθερικότητος τοῦ Πλανήτου. "Ποταμοὶ ὕδατος ζῶντος θά ρέων ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ" εἶπεν ὁ Πολύ Ἁγιαγμέννος ΙΗΣΟΥΣ.

"Ὅστε ὁ πραγματικός Ψυχοθεραπευτής δέν πρέπει καμμιά στιγμή νά φαντασθῆ ὅτι βοηθώντας τοὺς συνανθρώπους εἰς τήν Ψυχοθεραπείαν ἐξαντλήτε, ἀδυνατίζει, ἢ δίδει κάτι δικό του. Εἶναι ἀπλῶς ἀγωγός τοῦ Θεοῦ Σχεδίου. Θά ἔλεγα δέ κάτι ἄλλο. Μπορεῖ αὐτός νά ἐπωμίζεται ἕνα δικό του σταυρό, νά ἔχη τήν ἀποκληρωμένη κάποιου παλιοῦ δικοῦ του χρέους, ἢ χρέους ἡγαπημένου προσώπου καί οἱ γύρω του νά σκανδαλίζονται λέγοντας τον ἐν τῷ σταυρῷ, ὄχι ἐπί τοῦ σταυροῦ, ἐν τῷ σταυρῷ". "Μή τις σκανδαλιστῆ βλέποντάς με ἐν τῷ σταυρῷ" εἶπεν ὁ ἴδιος ὁ ΙΗΣΟΥΣ. "Ὅμως τήν ἴδιαν ὥραν πού θά πληρῶνῃ τό δικό του χρέος ἢ χρέους ἡγαπημένων του, θά μπορῆ νά κάμνη τέσ πιδ μεγάλες θεραπεῖες. Προσέξτεε στήν λεπτομέρεια αὐτήν. Δέν δίδει ἐκ τῶν ἰδικῶν του."

"Ὅσοι θά γίνουν Ψυχοθεραπευταί κυρίως πρέπει νά γνωρίζουν τό τρίγωνον πρὸς τά κάτω καί νά ἐργάζονται πάνω στήν ζωϊκότητα - αἰθερικότητα, πρῶτον κινητικόν καί αἰσθησιακόν αἰθέρα καί ὁ δημιουργικός αἰθέρ ἀκολουθεῖ, ἀκολουθεῖ ὑπακούοντας εἰς τήν ἐργασίαν τοῦ ἐρευνητοῦ τῆς ἀληθείας πού ὀνομάζομεν εἰδωλοπλαστική ἢ χρῆσιν τοῦ λεγόμενου Ἀποτυπωτικοῦ Αἰθέρος.

Αὐτό τό μάθημα θά πρέπη νά μελετηθῆ διά νά προχωρήσωμεν στά ἐπόμενα ἐξ ἴσου σοβαρά μαθήματα τά ὁποῖα ὁ ἐρευνητής τῆς ἀληθείας θά πρέπη νά μελετήσῃ καί νά ἀρχίσῃ θετικὴν ἐργασίαν.

"Ἐπιμένετε καλῶς ἐν ΚΥΡΙῳ πάντοτε".