

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

ΤΟ ΘΕΜΑ

Τετάρτη 27 Μαΐου 2014

" Μάγος τού Στροβολου " Κύπρου : Προέβλεψε την εισβολή τού 1974 και ... αυτήν που έρχεται; (!)

Γράφει ο Δρ. Ησαΐας Κωνσταντινίδης



Είναι γνωστή στους ερευνητές τού μεταφυσικού η ιστορία τού Κυπρίου Σπύρου Σάθη, του περιβόητου "μάγου τού Στρόβολου", και των όσων "προφητικών" και "θεραπευτικών" είπε και έπραξε! Γνωστός επίσης και ως "Αττεσλής" (εκ της τουρκικής λέξης "Ates", που σημαίνει "Φωτιά"), γεννήθηκε το 1912 και απεβίωσε στις 26 Αυγούστου τού 1995, σε ηλικία 83 ετών. Υπήρξε μία μορφή άκρως αμφιλεγόμενη, αν και δεν ήταν καθόλου λίγοι οι "μαθητές" του που τον τίμησαν. Ακόμη και σήμερα τον αποκαλούν "Δάσκαλο" και ισχυρίζονται ότι ήταν μία φιγούρα που επηρέασε τα μέγιστα τις ζωές τους... Ένας εξ αυτών τών "μαθητών" είναι και ο καθηγητής κοινωνιολογίας σε πανεπιστήμιο τών ΗΠΑ, ο Κυριάκος Μαρκίδης, ο οποίος και συνέγραψε σχετικό βιβλίο, υπό τον τίτλο "Ο Μάγος τού Στρόβολου". Το βιβλίο αυτό δεν είναι παρά απόδοση ηχογραφημένου ντοκουμέντου από συζητήσεις που είχε ο συγγραφέας με τον "Δάσκαλο", στην διάρκεια τής "μαθητείας" του σ' εκείνον. Για την καλύτερη γνώση τού θέματος (για πρώτη φορά, εξ όσων γνωρίζουμε, το θέμα αυτό γίνεται πρωτοσέλιδο στον ελληνικό Τύπο!) παραθέτουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα κατέγραψε ο Μαρκίδης:

"Κάθε σκέψη και κάθε συναίσθημα που κάποιος παράγει, είναι ένα στοιχειακό.

Υπάρχουν δυο είδη στοιχειακών :

α) εκείνα τα οποία δημιουργήθηκαν ασυνείδητα και τα οποία τα ονομάζει στοιχειακά "επιθυμίες-σκέψεις" και

β) αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν ενσυνείδητα και τα αποκαλεί στοιχειακά "σκέψεις-επιθυμίες".

Ένα άτομο συνέχισε, δύναται να προκαλεί δονήσεις δια των σκέψεων και των αισθημάτων του. Ο τρόπος με τον οποίο καθένας δονείται παίζει αποφασιστικό ρόλο στον τύπο και στην ποιότητα των στοιχειακών που δημιουργεί. Όταν δημιουργεί κυρίως συναισθηματικές δονήσεις, είναι υπό την επιρροή των συγκινήσεων και των επιθυμιών, και παίζει ένα υποβοηθητικό ρόλο.

Αυτά είναι τα στοιχειακά "επιθυμιών -σκέψεων".

Όταν ένα άτομο είναι υπό την επίδραση των σκέψεων, δημιουργεί στοιχειακά νοητικής υπόστασης και γίνεται κύριος τής δυνάμεως τής ορατής εικόνας. Ένας ερευνητής τής Αλήθειας πρέπει να εκπαιδεύσει τον εαυτόν του, στο να είναι ικανός να δημιουργεί ισχυρά, αλλά αγνά στοιχειακά, φτιαγμένα από ισχυρές σκέψεις, εις τις οποίες η επιθυμία και το συναίσθημα παίζουν υποβοηθητικό ρόλο.

Αυτά τα στοιχειακά " σκέψεων – επιθυμιών " διαρκούν περισσότερο, είναι πιο ισχυρά και τείνουν να πραγματοποιήσουν τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν, πολύ συντομότερα.

Τα συναισθηματικά σκέψεως (επιθυμιών-σκέψεων) στοιχειακά είναι χαρακτηριστικά των κοινών ανθρώπων, οι οποίοι στερούνται τής γνώσεως τής φύσεως των σκέψεων και των επιθυμιών.

Συνεπώς πολύ συχνά πέφτουν θύματα των ίδιων των στοιχειακών, που αυτοί οι ίδιοι δημιούργησαν. Είναι νόμος τής φύσεως, ότι εφ' όσον δημιουργήθηκαν στοιχειακά, τελικά επιστρέφουν στο ασυνείδητο τού ανθρώπου που τα δημιούργησε. Τότε έρχονται στην επιφάνεια από την μνήμη, - στο συνειδητό επίπεδο - δια ν' αποκτήσουν καινούργια ενέργεια και να καταπέσουν πάλι. Ο ίδιος κύκλος επαναλαμβάνεται, μέχρις ότου το στοιχειακό να επιτύχει να παραμείνουν στο ασυνείδητο τού ατόμου, σε μια σταθερή και μόνιμη βάση. Κατόπιν απορροφούν ενέργεια

από το διπλό αιθερικό του ατόμου και κατ' αυτόν τον τρόπο διάφορες συνήθειες και έμμονες ιδέες σαν το κάπνισμα, το ποτό και η χαρτοπαιξία δημιουργήθηκαν. Η τάση των στοιχειακών να επιστρέψουν στις πηγές τους, είναι αυτο ακριβώς που κάνει τον νόμο του Κάρμα πραγματοποιήσιμο. Ο κάθε άνθρωπος, αργά ή γρήγορα θα βρεθεί αντιμέτωπος με τα στοιχειακά, τα οποία συνειδητά ή ασυνείδητα δημιούργησε". Κάποτε είχα μια συζήτηση με τον Δάσκαλο και είχε επισημάνει, ότι τα στοιχειακά που προέρχονται από ισχυρές επιθυμίες, μπορεί να επιστρέψουν στο άτομο που τα γέννησε, σε χρόνο που τα επιθυμούν ελάχιστα. Η παρούσα μας προσωπικότητα, συνέχισε ο Δάσκαλος, και οι περιστάσεις υπό τις οποίες ζούμε, είναι το τελικό άθροισμα των στοιχειακών που έχουμε δημιουργήσει, από τότε που εισήλθαμε στον κόσμο των τριών υποστάσεων και αρχίσαμε τους κύκλους των ενσαρκώσεων. Τα στοιχειακά δημιουργούνται από την ίδια ουσία, με την οποία, η προσωπικότητα και το σύμπαν γενικά είχαν δημιουργηθεί, δηλαδή από αιθερικά στοιχεία της νοητικής, ψυχικής και παχυλής ύλης".

Βέβαια το θέμα με τα " στοιχειακά " είναι τεράστιο και θα έπρεπε να αναφερόμαστε σ' αυτό σε ολόκληρους τόμους μελέτης! Άλλωστε με το ζήτημα έχουν ασχοληθεί και άλλες μεγάλες προσωπικότητες του μεταφυσικού παγκοσμίως. Συνεπώς το θέμα παραμένει πάντοτε ανοιχτό.

Πολλοί όμως ρωτούν: προέβλεψε ο "μάγος του Στροβολου" σημερινά γεγονότα, όπως π.χ. τα όσα δραματικά έπεται να συμβούν στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή μας, καθώς βέβαια και την τουρκική εισβολή του 1974 στη Μεγαλόνησο; Στο πλαίσιο της ερευνάς μας συνομιλήσαμε κατά καιρούς με αρκετό κόσμο. Ένας εξ αυτών, σεβαστή κατά τα άλλα προσωπικότητα (που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, κάτι που εμείς σεβόμαστε απολύτως) μας έθεσε υπ' όψιν και τα παρακάτω άκρως σημαντικά. Τα καταγράφουμε κι εμείς εδώ, με την άδεια του, χωρίς να προβούμε σε κανέναν απολύτως δικό μας σχολιασμό :

" Ο Δάσκαλος Ατεσλής δεν ήταν μόνο θεραπευτής και φιλόσοφος. Ήταν και προφήτης των μελλοντικών γεγονότων! Όταν ξεκίνησαν οι πρώτες εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους, λίγο μετά την ανεξαρτησία, ανέφερε πως το ζήτημα θα τελειώσει με τραγωδία, σε δυο φάσεις! Και μόνο μετά θα έρθει η Ανάσταση του νησιού...

Η πρώτη φάση τής τραγωδίας θα γινόταν μετά από λίγα χρόνια, με εισβολή βάρβαρου βασιλιά τών Μογγόλων στην Κύπρο! Και η επόμενη, η ολοκληρωτική, αφού συμπληρώνονταν σαράντα Ημέρες Ετών, άρα σαράντα χρόνια... Πόνος, αίμα και δυστυχία παντού στο νησί... Γενικός πόλεμος και παγκόσμια κρίση... Αλλά και η εμφάνιση ενός Έλληνα αυτοκράτορα, που θα έδινε την οριστική λύση και θα έφερνε την Ένωση! Ο πόλεμος με πόλεμο αντιμετωπίζεται ... Πικρή θα είναι η γεύση στο στόμα μας, αλλά γλυκύτατη η κατάληξη στο στομάχι.

Αυτά είπε ο Ατεσλής για την τραγωδία και την λευτεριά τής Κύπρου"!