

Κ Υ Κ Λ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Ν Δ Ο Ν

ΟΝΤΑΙΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΑΣ

ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ ΤΗΝ 27.2.1979.

Αδελφοί μου, Τεκνά του Πνευματος, του Θωτος και του Πυρού.

"Στωμεν καλώς εν Κυρίω παντοτε"

Είχομεν πει σε πολλά μαθήματα ότι τα πάντα ΝΟΥΣ. Τά πάντα.

Τοποχρονικά αντικείμενα, ζωσες μορφές, ουρανια σώματα, και ότι υπάρχουν επί των ουρανίων αυτων σωμάτων, τά πάντα ΝΟΥΣ. Η παχυλή ύλη στους πιο χαμηλούς κραδασμούς, τους κραδασμούς του ΝΟΥ. Καὶ είχομεν πει οτι ο ΝΟΥΣ, περικλείει την παχυλήν ύλην, ολες τις αιθερινές και υαστάσεις, συνδέσμους των διαφόρων κόσμων ή και σωμάτων του ανθρώπου, την φυχικήν λεγομένην ύλην ουσίαν, την Τοπτικήν, την Νοητήν ουσίαν και Υπερ-Νοητήν Υπερ-ουσίαν πι απόμα και πιο φηλέ ακόμα ειναι ο ΝΟΥΣ σε μια ανέκμραστη κατάστασιν.

Τα πάντα ΝΟΥΣ, παχυλά υλικά, οτι υπάρχει εις τους φυχικούς κόσμους, και οτι ν λέγω φυχικούς κόσμους δεν εννοώ μόνον τα σαράντα εννέα υποπεδά σε επτά πεδά του φυχικού κόσμου του Ελανήτου μας, αλλά εε φυχικούς κόσμους εχουν όλα τα ουράνια σώματα, οι δορυφόροι, οι Γαλαξίες.

Και οταν λέγω Νοητικά σώματα, εννοώ , ολων των ζωών μορφών του ανθρώπου, των Ηλιακών συστημάτων, των Ηλίων, τα πάντα.

Ωστε γνωρίζομεν τώρα, οτι για να εγη πάτι μικρό ή μεγάλο ή πολύ μεγάλο, ασύληπτη μεγάλο, παχυλήν υλικήν υπόστασιν, οπωσδήποτε αικαριατήτως πρέπει να εγκλείη φυχικήν ύλην ουσίαν, Νοητικήν ύλην ουσίαν και πάλιν Νοητήν πι πέραν τούτων.

Ο παχυλός υλικός κόσμος και με αυτόν τον τρόπον εννοώ τό παχυλόν υλικόν σώμα του ανθρώπου, τα παχυλά υλικά σώματα ολων των ζωών μορφών, Ελανήτες ιορυτόρους κ.λ.π εχουν τ'ν ίδιαν σθοτασιν.

Ο Νους απο τον οποίον αποτελούνται όλα αυτά τα πρόγματα κραδαίνεται με τέτοιον τρόπον που να μας δίνη τα τέσσερα στοιχεία, ΑΙΓΑΙΡΑ, ΗΥΡ, ΥΔΩΡ και ΧΩΜΑ. Απωτά τα τέσσερα στοιχεία δημιουργούνται εις την σύνθεσίν των άλλα στοιχεία, τα οποία βρήκε ή ευρίσκει η ορθόδοξος επιστήμη.

Ωστε οπουδήποτε κυτάξομεν μεσα στο αχανές άπειρο και συναντήσωμεν ενε σουράντο σώμα που εχει παχυλήν υλικήν υπόστασιν, διότι θα βρούμεν ουράνια σώματα μόνον με φυχικήν ύλην ουσίαν ή και μόνον με Νοητικήν.

Ωπου θα συναντήσωμεν παχυλήν ύλην, είτε ειναι ο Ηλιος Δορυφόρος, η Γη, Ελανήτες, θσ βρούμεν τα τέσσερα στοιχεία, Αιθέρα, Πυρ, Υδωρ και Χωμα.

Μόρα θα μου πείτε που ειναι το χώμα και που ειναι τό ύδωρ στόν παχυλόν υλικόν μας Ηλιον ; Βιναι. σε μια κατάσταση που ειναι διάπυρος. Θατε το π υρινον στοιχείον του Ηλιου ή οιουδήποτε άλλου Ηλιου χαμηλώνει σε ιραδασμούς, θα μας δώση το ύδωρ, ως ακόμα πιό χαμηλά θα μας δώση το χώμα. Και ενα αλλο. Ωα τέσσερα αυτά στοιχεία θά τα βρούμεν υπό αλλην μορφήν εις τους αλλους κόσμους, στά σφράγανταεννέα πεδία και υποπεδία του φυχικού κόσμου, εις τόν Κοητινόν κόσμον, εις τους Κοητούς κόσμους. Θιμως θα δούμε οτι σε κάθε ενα από αυτούς τούς κόσμους κυριαρχεί πάνω από τα τρία αλλα στοιχεία τό ενα στοιχείον.

Ετήν παχυρήν ύλην πάνω στόν Ηλιανήτην μας θα δούμε ότι, το κυρίαρχον στοιχείον ειναι το χώμα, η παχυλή ύλη.

Θα βρουμε τις θάλασσες, το υδωρ, τη νεφη οαν ύδωρ, σε δευτερεύουσα θέση επι του Ηλιανήτου. Το έδιον θα δούμεν σε οιονδήποτε άλλο παχυλόν υλικόν Ηλιανήτην.

Κυρίαρχον στοιχείον ειναι ο ΉΟΥΣ που ιραδαζίνεται με τον ίδιον τρόπον που μας δίδεται το χωρα. Οταν λέω χώρα εννοώ και τα μεταλλα, εννοώ οιειδήποτε ειναι στερεό ως τό αντιλαμβανόμεθα.

Μετά θα βρούμε το ύδωρ ειτε σε ένθηλην κατάστασιν ή σε υπολανθάνουσα κατάστασιν. Αν σε έναν Ηλιανήτην κυριαρχεί τό πυρ και το χώμα θα δούμεν το υδωρ οχι νι εξαρανίζεται αλλα να αλλοιούται. Αν χαμηλώσωμεν την θερμοκαταίαν ή τούς ιραδασμούς θα δούμε να παρουσιάζεται το υδωρ.

Ο Λιθήρ σε ολα τα παχυλά υλικά σύγκατε, απο το σώμα του ανθρώπου, από την αμοιβάδα, Ηλιανήτην, Δορυφόρον, Ηλιακόν σύστημα ειναι πάντοτε το ίδιο. Συνθέτει, συνδέει και μαζί με το Πυρ, διαπλύει μορφές, πραγματα για να δώση την ευκαιρία εε νέες βελτιωτέρες συνθέσεις.

Αυτό θα το βρη ο ερευνητής της Αλιθειας οταν ασχοληθη με την ερευνή του στον παχυλόν υλικόν κόσμον μέων εμφράσεως.

Τώρα, συνθήκες σε οιοδήποτε Ηλιανήτη του Ηλιακού συστήματος ή αλλου Ηλιακού συστήματος μεσω στον Γαλαξία μας ή και σε αλλες καταστάσεις, οι συνθήκες ειναι πάντοτε οι ίδιες;

Οχι. Ειπα αν υπάρχει παχυλός υλικός Ηλιανήτης, κυριαρχεί το στοιχείον εκεινο που μας δίδει την εννοιαν του χρώματος, μεταλλου, στερεού. Μετά μπορούμε να βρούμεν το υδωρ σε οιανδήποτε του καταστασιν υπολανθάνουσαν αν η θερμοκρασία ειναι μεγάλη, ή θα το δούμεν υπό την μορφήν του υδατος οπως έχωμεν εις τον παχυλόν μας υλικόν Ηλιανήτην, θάλασσες, ποταρούς, νεφη, βροχές, οπως τα εχωμεν στον Ηλιανήτην μας.

Θα βρούμεν το Πυρ πάντοτε σε ολα τα ουράνια σώματα σαν κυρίαρχον στοιχείον, ειτε σε εκδηλον καταστασιν διαλυτικήν ή σε θα ελεγα καθαρώς ανεμφραστον κατάστασιν που εγκυμονεί γεννησιν, συνθεσιν, δημιουργίαν μαζί πάντοτε με τον Λιθέρα, διδτι αυτά τα δύο στοιχεία πάντοτε συνεργάζονται.

Ιατά ειναι τα κύρια χαρακτηριστικά ολων των παχυλών υλικών πραγμάτων, σωμάτων, αντικειμένων και ουρανών σωμάτων, ως και το παχυλόν υλικόν σωμα του ανθρώπου.

Εχομεν τους φυχικούς κόσμους σαρανταεννέα υποπεδία μόνο σε επτά πεδία και εκεί θα βρούμεν το χώμα, το υδωρ, το πυρ και τον Αιθέρα.

Βρίσκεσθε μεσα σε ένα απο τα υποπέδια του φυχικού κόσμου και εχετε βρεθει πολλές φορές σε καταστασιν ύπνου και υπνώσεως, θα δείτε οτι βλέπετε πάνω στόν παχυλόν υλικόν κόσμον.

Περπατατε πάνω σε στερεό εδαφος. Ποίο ομως έδαφος; Το υλικόν σου σώμα ειναι πάνω στό στρώμα σας. Εσείς βλέπετε, παίρνεται τήν εμπειρίαν οτι ηινείσθε περπατάτε πάνω σε ένα στερεό έδαφος, σας δίδετε η εντύπωσις του χώματος του στερεού.

Τώρα, αν κάνωμεν μίαν συγκρισιν εκείνου του στερεού ή του στερεού που έχωμεν πάνω στόν υλικόν μόνο υλικόν πλανήτην το χώμα, εκει που περπατήσαν, σαν εννοια ειναι το ιδιο, σε συνθεσιν σε κραδασμούς διαφέρει.

Εσείς ομως σαν μια Αυτοεπίγνωσις δηλαδή ενα εγώ που δέχεσθε εντυπώσεις και αντιλαμβάνεσθε καταστάσεις, ποίαν διαφοράν βλέπετε ή βρίσκετε;

Αν δεν ξυπνήσετε και μείνετε στους κόσμους εκείνους ήξι ζήτε ενσυνειδητα στούς κόσμους εκείνους, ποία εννοια στερεού έχετε ανάλογη με τήν έννοιαν του στερεού πάνω στον παχυλόν και υλικόν κόσμον; ώστόσο ομως εχετε τήν έννοιαν του στερεού, ηινείσθε πάνω σε στερεό έδαφος, αγγίζετε καποια αντικείμενα στερεά ή ζήτε μίαν ζωήν ανάλογη με αυτήν που εχετε εις τόν παχυλόν υλικόν κόσμον.

Αν δεν κάνετε την συγκρισιν σ'αν ερευνηταί της Αλήθειας δεν μπόρείτε να δείτε την διαφοράν σε δτι αφορά το αντιληπτόν και οχι το πραγματικό. Ωστε το αντιληπτόν ειναι κοινόν τόσο εις τον παχυλόν υλικόν κόσμον, οσον και εις τους φυχικούς κόσμους τά διάφορα υποπεδία, οσον και τους κατώτερους Νοητικούς κόσμους που ειναι δόλοι κόσμοι μορφών, συγκεκριμένων μορφών, ζωσών μορφών, θά δειτε το αντοληπτό.

Αν δέν γίνει συγκρισις δέν αντιλαμβάνεσθε τήν διαφοράν.

Το στερεό για σας ειναι στερεό, το υγρόν, υγρό, το πυρ, πυρ και ο Αιθήρ, ο αιθήρ ακριβώς σε αυτούς τούς κόσμους, τόσο στόν παχυλόν υλικόν κόσμον, φυχικούς κόσμους, Νοητικούς κόσμους, υπάρχει, συνθέτει, αλλά μονο ενας προχωρημένος ερευνητής της Αλήθειας τό αντιλαμβάνεται, ο κοινός άνθρωπος δεν μπορεί να τό αντιληφθή. Τον αέρα δεν μπορεί να τόν αντιληφθή άν δέν τόν δει σάν άνεμον.

Ωστε χωρίζουμε τους κόσμους σε ΝΟΥ κραδαινόμενον με διάφορους κραδασμούς. Οι κραδασμοί μας δίνουν τήν σύνθεσιν και σύνδεσιν των στοιχείων, επαναλαμβάνω τα ίδια στοιχεία σε δόλους τους κόσμους των μορφών των τοποχρονικών ειφράσεων. Ωστε ο ΝΟΥΣ εργάζεται με τον ίδιον τρόπον, μόνον σε νέαν οιτάβαν κραδασμών ομοίων πάντοτε.

Το υδωρ πάνω στήν Γη σας δίνει τήν εντύπωσιν του υγρού, της θάλασσας.

Αν το δήτε όμως εις τόν ύπνον σας μία θάλασσαν, έναν ποταμόν πάλιν αντιλαμβάνεσθε οτι αυτό ειναι το υγρό στοιχείο οπως αν τον συναντούμεν στόν υλικόν πλανήτην.

Αν το δήτε στούς Νοητικούς κόσμοθς διότι και εκείνοι ειναι κόσμοι μορφών, πάλι θα ξέρετε οτι αυτό ειναι ύδωρ με μιαν διαφορά πλέον.

Οσον προχωρούμεν πρός τον Νοητικόν κόσμον τα πάντα γίνονται φωτεινότερα φωτεινότερα τώρα. Σε πιό στοιχείο ειναι το φως; Στο πυρ, στο ύδωρ, στο χωμα; Αν κάμωμεν την διάσπασιν ενός ατόμου υλικού θα δω μίαν έκρηξιν που θα μου δημιουργήση θερμότητα και φως.

Ωστε σε υπολανθάνουσα ν κατάστασιν τόσο το φως οσον και το πυρ περικλεί- ονται και στο τελευταίο άτομον της παχυλής ψληστής.

Αυτά διδάσκει σήμερα και τα γνώριζε με εμπειρία η ορθόδοξος επιστήμη. Φυνωρίζοντας την αλήθεια πλησιάζομεν την πραγματοκότητα, η οποία πραγμα- τικότης ειναι πολύ πολύ διαφορος σε όλους τους κόσμους, τους παχυλούς υλικούς, φυχικούς και νοητικούς κόσμους από το αντιληπτόν.

Και η ζωή μας δεν ειναι τίποτε άλλο από το αντιληπτόν και οχι το πραγμα- τικόν.

Η ζωή μας εννοώ, μεσα σ' ένα παχυλόν υλικόν σώμα, τόσο στόν πλανήτην με ένα παχυλό υλικό σώμα να περπατά, να κινείται, να ζή, να τρέφεται από τόν υλικόν(πλανήτην) πλανήτην με παχυλήν ψληστήν ή ζη υφίσταται εις τους φυχικούς κόσμους μετά πού θα αποβάλλη το υλικόν του σώμα και ζεί και πάλιν με την παχυλήν ψληστήν πολύ, με τήν έννοιαν του ύδαπος και του φωτός. Επομεν στούς Νοητούς κόσμους και Νοητικούς κόσμους όλα ειναι φωτεινότερα. Εκεί το φως, Αιθέρινος ιραδασμός και πάλιν ΝΟΥΣ μας δίδει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Εχομεν το φως στούς παχυλούς και υλικούς κόσμους που σας λέγω αυτό δημιουργησε και την δρασιν και αυτό ειναι που μας δίδει τίς εντυπώσεις πού παίρνωμεν μέσω της οράσεως. Μιλήσαμεν για τόν τρόπον αυτόν πώς τό φως αυτό ιτυπά επί επιφανειών και οταν έλθη μέχρις ημών μεταφέρει τά είδωλα, τίς εικόνες και τα χρώματα και τα σχήματα.

Τό· έχομεν πει αυτό. Στούς παχυλούς υλικούς κόσμους το φως δίδει το δτι ελέγχομεν ορατό. Στούς φυχικούς κόσμους το φως τι μας δίδει; Το έχετε προσέξει αυτός; Εναι το ορατό;

Εκει το φως ειναι πολύ διαφορετικό, δεν έρχεται από μία πηγή να προσκρούση επί επιφανείας και να έλθη μεχρι των οφθαλμών μας διά να μας δώσει τά είδωλα σε χρώμα, σχήμα.

Στούς φυχικούς κόσμους που λέγω ειναι πολύ τελειότεροι από τόν παχυλόν υλικόν κόσμον. Τό φως εκπέμπεται από το κάθε τί, από το άτομο κάθε φυχικής ψληστής, δέν έρχεται από ενα κάποιο Ήλιο ή ενα κάποιο άλλο σώμα, σαν λαμπτήρα ή προβολέας, οχι γιατι στούς φυχικούς κόσμους δεν υπάρχουν Ήλιοι και προβολείς υπάρχουν, αλλά ωστόσος το φως εκπέμπεται από κάθε άτομον φυ- χικής ψληστής, ολα έχουν το δικό τους φως και δεν ειναι ετερόφωτα οπως τα αντικείμενα και τα πράγματα στον υλικόν μας κόσμον.

Το κάθε τι εκει ειναι μια πηγή φωτός. Θα μου πήτε, μιλήσαμεν οτι υπάρχουν και Ήλιοι και φετεινά σώματα σαν λαμπτήρες, λάμπες κ.λ.π και ολα αυτά δεν υπάρχουν εις τα σαράντα εννέα υποπέδια που ειναι τα επτά πεδία του

ψυχικού κόσμου, αλλα, εις τα δικά μας αντιληπτά ψυχικά θα έλεγα μέρη. Είχαμεν πεί σε ενα μάθημα οτι δταν ζούμεν στον ψυχικόν κόσμον δεν ζούμεν μόνον στο ψυχικό περιβάλλον και αντιλαμβανόμασταν τά πράγματα εκει ως ειναι, αλλά ταυτόχρονα και ζούμεν και σ ενα δικόμας κόσμον, είμεθα μέσα σε ενα κέλυφος πού ωστόσο ειναι τόσον μεγάλον πού να περικλείει τόν δικό μας ψυχικόν κόσμον και τίς εμπειρίες που υπάρχουν μέσα στό Μόνιμο άτομο και στήν παρούσα προσωπικότητα αυτοεπίγνωσιν εαυτό μας. Βλέπομεν μέσα σ αυτόν τόν ψυχικόν δικόν μας κόσμον που ειναι διαφορετικός του ενδιαπάντοτε από τον ψυχικόν δικόν μας κόσμον το οποίον έχομεν μεταφέρει μέσον του υποσυνειδήτου μας και των εμπειριών μας από τον παχυλόν υλικόν κόσμον, ως ότου να ευρεθήτε σαν ερευνηταί της Δληθείας εις τους ψυχικούς κόσμους θά διακρίνεται τραφατινά.

1) Το ψυχικόν υποπεδίον ως εχει, φως, χρώματα, σχήμα, ως θα έλεγα, ειναι το ψυσικόν περιβάλλον οπως το έχουν κάμει το ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ και οι ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ, χωρίς τήν επέμβασιν του ανθρώπου.

Θα δείτε ταυτοχρόνως τό κοινόν πεδίον μέσα στο οποίον ζούν άνθρωποι που εχουν κτίσει ανάλογα τόν δικό τους ψυχικόν κόσμον και θα συναντούνται μέσα σ αυτό τό κοινόν πεδίον.

Στόν παχυλόν μας υλικόν κόσμον τόν λέγόμενον κοινωνία, συναντήληψιν των ανθρώπων που ζούν σε μίαν κοινωνίαν.

Θά τόν βρούμε πέρισσονα στούς ψυχικούς κόσμους. Ωστε θα δούμε πόλεις και τίς επισκεπτόμεθα, τίς έχουμεν επισκεφθή για να βοηθήσωμεν, ολόκληρες που ευρίσκονται και μέσα σ εναν άλλον περιβάλλον το οποίον χρειάζεται προσπάθεια και γνώσις για να το προσέξωμεν.

Ετοι έχομεν τήν δεύτερην κατάστασιν, το περιβάλλον το οποίον έκτισαγκ ανθρώποι με κοινά ενδιαφέροντα και αντιλήφεις. Και μετά ακόμα έχομεν τέλην καταστασιν.

Το καθαρως ατομικό ψυχικόν κόσμον του κάθε ανθρώπου.

Ωστε υπάρχουν πράγματα, φαινόμενα, κοινά φαινόμενα, προσωπικά και μετά ο ψυχικός κόσμος όπως ειναι. Οταν διεισδήσωμεν από τον δικόν μας προσωπικόν μας ψυχικόν κόσμομ εις τόν ομαδικόν και εστω και απο κει να δούμεν τόν πραγματικόν, ψυχικόν κόσμον ως ειναι, θα δούμεν οτι ο ανθρωπος οσο τέλεια και αν εχει κτίση μέσω του ασυνειδήτου του, της αντιλήψιεως του αυτήν την ψυχονοητικήν ύλην και έκτισεν μέσω τών ενδιαφερόντων του, λέρωσε τήν ομορφιά τών ψυχικών υποπεδών, και αυτών ακόμα που θα πούμεν, ερβώδη, περιβάλλοντα αρμονίας και ησυχίας δι ανάρρωσιν της προσωπικότητας τών απελθόντων.

Αυτά ομως θα πρέπει να τα γνωρίσεται εμπειρικώς μέσω εξωσωματώσεως προς τόν ψυχικόν κόσμον και οχι προς το παχυλόν υλικόν περιβάλλον.

Στόν Νοητικόν κόσμον θα βρούμεν τα ιδια υποπεδία, τα ιδια πεδία φωτεινότερα, ωραιότερα και θα δούμεν τον ομαδικόν κόσμον των οντοτήτων που ευρίσκονται εκεί ακόμη ωραιότερον από αυτόν που θα συναντήσωμεν στούς ίδιους καίς κέρασμας.

Αλλά και εκει ακόμα έχουμεν το κεντρό της επιθυμίας η οποία κάμνειται προσωπικότητες Αυτοεπιγνώσεις να κουράζονται, οχι να υποφέρουν. Στους φυχικούς κόσμους οπως και εις τον παχυλόν υλικόν κόσμον θα βρούμεν τις κολάσεις εις τους φυχικούς κόσμους, τους παραδείσους εις τον παχυλόν υλικόν κόσμον, διαθέσεις χαράς που δεν μπορούμεν να τους πούμε παραδείσους που ειναι δημιουργήμα των ανθρώπων.

Εις τον κατώτερον Νοητικόν κόσμον θα δούμε καθαρτήρια, μάλλον παρά κολάσεις, παραδείσους και πάλιν δημιουργήματα των ανθρώπων, των αντιλήφεων των, των επιθυμιών των, πιστοί αγνων επιθυμιών τώρα, πιστοί φωτεινούς παραδείσους, αλλα ωστόσο παραδείσους που δεν κουράζουν.

Δεν θα βρήτε ούτε στον παχυλόν υλικόν κόσμον, ούτε εις τους φυχικούς κόσμους, ούτε στούς κατώτερους Νοητικούς, ούτε ακόμα και στους ανώτερους Νοητικούς κόσμους, το οτι σαν άνθρωποι, θα ονομάζεται ευτυχίαν ημείς οι ερευνηταί της Αληθείας θά λέγωμεν τό αίσθημα τής γαλήνης και τής ιανοποιησεως.

Και είμεθα ακόμη πολύ·πολύ μακρυά από τήν Αυτάρκειαν και τήν Ευαρέσκειαν. Εχομεν πει οτι τα πάντα ΝΟΥΣ, σχήμα, χρώμα, αλλά παντού η Ζωή, ο παλμός της Ζωής, αυτό που μας δίνει στήν οντότητα τήν Αυτοεπίγνωσιθ.

Σε αλλες θα ἔλεγα ημιοντότητες την συνείδησιν, την συνειδησιακήν κατάστασιν, κοινόν φαινόμενον η Ζωή, εστω και σαν φαινόμενο της Ζωής. Ωστε δεν ειναι δύσκολονα διακρίνωμεν μεσα σε ένα ιοχλία, ενα μέρμυγκα, ενα έντομο, εκτός απο την μορφή, χρώμα και την Ζωή.

Η Ζωή εις τα πιστοί χαμηλά στρώματα τών υπάρξεων ονομάζεται ΠΝΟΗ, εις τα υψηλότερα ονομάζεται ΖΩΗ, ΨΥΧΗ ΑΥΤΟΕΠΙΓΝΩΣΙΣ.

Στέις οντότητες υπάρχει η φυχή Αυτοεπίγνωσις και σάν Μόνιμη Ψυχή Αυτοεπίγνωσις ή και σαν καθαρή Ψυχή Αυτοεπίγνωσις.

Αλλά μέσα στούς παχυλούς υλικούς κόσμους, φυχικούς θα δούμεν και τις προεκτάσεις τα δημιουργήματα, τόσον των οντοτήψων που ονομάζονται Λιθρωποι, και των Αρχαγγελιων οντοτήτων που τα λέγωμεν Στοιχειακά.

Αυτά δεν ειναι η ζωή, ουτε ο παλμός της . . . Ζωής, ειναο η πνοή της Ζωής, θεία κατάστασις μεν, δεν περικλείει μέσα ομως μίαν οντότητα Θεόν.

Αυτό το σημείον ειναι μάλλον δύσκολον και θα πρέπει ο Ερευνητής τής Αληθείας να πάρη γνώσιν εμπειριωνός αυτής τής καταστάσεως.

Οτι δημιουργείται ειναι τοποχρονικόν φαινόμενον, . . . εστω και Ζώσα μορφή, σχήμα, χρώμα. Η οντότης ομως που μας ειφράζει αυτό το φαινόμενο, . . . μεσα στο φαινόμενο της Ζωης που λέγωμεν Συνειδησιν Αυτοεπίγνωσιν ειναι αιώνια οντότης, εισθε εσεις, ποτέ δεν εγεννήθη, ποτε δεν εχει δημιουργηθή, ουτε ποτέ θα παύση να υπάρχει και να υφίσταται θα ειναι ΕΝΑ με το ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΙΝΑΙ : γιατί ΕΙΝΑΙ.

" Στώμεν καλώς εν Κυρίω πάντοτε "

Ερώτησις : Τό περιβάλλον που δημιουργεί η κοινή αντίληψις των ανθρώπων δέν συνεχίζεται με το καθ αυτό περιβάλλον του ψυχικού κόσμου;

Απάντησις : Ακριβώς αυτό θά προσέξωμεν, οτι το χαρακτηριστικόν του ψυχικού κόσμου ειναι σαν σε χώρο που ειναι πλέον Νοητική κατάστασις και οχι κάτι που το αντιλαμβανόμαστε εις τον παχυλόν υλικόν κόσμου.

Χίλια αντικείμενα μπορούν να κατέχουν τόν ίδιον χώρον χωρίς ποτέ να συγχίζονται.

Αλλά ο Νόμος μέσα στόν παχυλόν μας υλικόν κόσμου, τον κόσμον τών τριών διαστάσεων, ειναι οτι ποτέ δύο αντικείμενα της ίδιας συνθέσεως μπορούν να κατέχουν τόν ίδιον χώρον.

Ακριβώς αυτή ειναι η διαφορά μεταξύ των κόσμων.

Εις τόν παχυλόν υλικόν κόσμουν των τριών διαστάσεων, ποτέ δύο αντικείμενα δεν μπορούν να κατέχουν τόν ίδιον χώρον οταν ειναι στερεά.

Εις τούς ψυχικούς κόσμους με τήν έννοιαν του στερεού, μπορεί χιλιάδες αντικείμενα να κατέχουν τόν ίδιον χώρον, χωρίς ποτέ να συγχίζονται, ειναι ζήτημα συντονισμού με τόν βαθμόν τών κραδασμών τών αντικειμένων διά να τα αντιληφθούμεν και να ζούμεν εις τό περιβάλλον εκείνο.

Μα νομίζω και κατι ανάλογο εις τόν Αιθέρινον κόσμον του παχυλού υλικού Πλανήτη, εχουμε με τίς εκπομπές τών ραδιοφώνων. Στόν ίδιον χώρον βλέπουμε οτι η διαφορά τής συχνότητος μας δίδει τήν έκφρασιν αλλά σε χώρον γιατί δεν συγχίζονται.

Ακριβώς αρχίζωμεν τήν μελέτην μας από το πιό πλησίον σημείον προς ημάς δηλ. τόν Αιθέρινον κόσμον.

Σήμερα ακριβώς οι ραδιοφωνικές εκπομπές, η τηλεόραση κ.λ.π μας δίδει τήν ευκαιρίαν να μπούμεν σε μίαν νέαν πραγματικότητα σσε οτι αφορά τάς εννοίας χώρου χρόνου;

Ο χρόνος ασφαλώς έχει τήν επίδρασιν του στίς εκπομπές.

Ο χωρος δέν έχει επίδρασιν.

" Στωμεν καλώς εν Κυρίω πάντοτε "

Γ Υ Μ Ν Λ Σ Μ Α

Παρτε βαθειές εισπνοές, θά βγήτε από τό υλικό σας σώμα, θα δείτε οτι βγαίνετε και στέκεσθε πάνω σε ένα έδαφος με φώς, ολόλευκο φώς, μέσα σε ένα τρίγωνο μεγάλο όπως τό εψηχαμε προσδιορίση προηγουμένως.

Στέκεσθε μέ τήν ολόλευκη στολή σας, ολόρθιοι, παίρνετε βαθειές εισπνοές, άνετες, οχι εισπνοές του υλικού σώματος, να δείτε οτι ει εισπνέετε βαθειά με αυτό σας το αιθέρινο σώμα.

Τώρα ανοίγετε αά πόδια σας. Σηκώνετε ψηλά τό δεξιό σας χέρι, κάπου ψηλότερα από τήν κεφαλή και τό καταβάζετε πρός τό αριστερό σας πόδι, δέν θά αγγίση τό πόδι, αρκετά θά ειναι έξω και πιστούμενο από το πόδι. Τώρα το σύρνετε πρός τά δεξιά και ανοίγετε τό χέρι σας, δέν αγγίζετε τό χέρι σας, η γραμμή ειναι έξω από τό χέρι σας και λίγο πιστούμενο από τό χέρι σας, και τώρα ήλείστε τό βλέπετε τήν γραμμήν νά περνά πάνω από τούς ώμους, πάνω απέσι τήν αριστερήν αμοπλάτην.

Ανοίξετε τώρα τό αριστερό σας χέρι, πιστούμενο από το αριστερό σας χέρι και τώρα κατεβάστε τό δεξιό σας από το σημείον αυτό πρός τό δεξιό σας πόδι, δεν θα αγγίσετε τό δεξιό σας πόδι, θά πάει λίγο πιστούμενο από το δεξιό σας πόδι.

Τώρα ήλείστε τό αριστερό σας χέρι, δέν ειναι αμάγκη να ειναι σέμπροεντασιν. Έντονα από τό σημείον που έφθασε να δείχνη τό δάκτυλον τόν δεξιόν σας χεριού τραβήξτε τήν γραμμήν νά βρή τό σημείον υπεράνω τής κεφαλής πρός τα πάνω, ήλείστε τά δύο χέρια, εκεί που ειναι η καρδιά, πάρτε βαθειές Νοητικές εισπνοές και βλέπετε μέ τίς Νοητικές σας εισπνοές αυτές, ότι, γεμίζει ο Πεντάκτινος Αστέρας μέ ΟΛΟΛΕΥΚΟ ΦΩΣ.

Τό υλικό σας κορμό ευρίσκεται μέσα σε αυτόν τλον Πεντακτινον Αστέρα. Αρχίστε νά βλέπετε τό υλικό σας σώμα μέσα στήν ολόλευκη στολή σας, ολόλευκο φώς, λίγο λευκογάλαζο φώς στήν κοιλιακήν χώραν, λευκορός μέσα εις τό στήθος σας και χρυσό φώς στήν κεφαλή και μέσα σέ ολόκληρον τό τρίγωνον του Πεντάκτινου Αστερα πρός τά πάνω.

Τώρα από τίς πλευρές του τριγώνου, δεξιά πλευρά, ανέρχονται φλόγες, χαΐδεύοντας τά πόδια, τούς μηρούς, τήν κοιλιακήν χώραν, περνούν κάτω από τήν αριστερήν αμασχάλην, & τρέφονται πρός τήν δεξιάν αμοπλάτην και ανέρχονται πρός τά πάνω, περνούν από τό τρίγωνον του Πεντακτινού αστέρα που ισοδυναμεί μέ τό δεξιό σας χέρι.

Τώρα από τό αριστερό μέρος, πάλι φλόγες καλύπτουν τά πόδια σας, τους μηρούς, τήν κοιλιακήν χώραν, περνούν κάτω από τήν δεξιάν αμασχάλην, ανέρχονται μεσον της αριστεράς αμασχάλης πρός τα πάνω και υπεράνω του τριγώνου μέσα στό οποίον είχαμεν τό αριστερό χέρι.

Από τήν πίσω πλευρά τού τριγώνου ανέρχεται ολόλευκο φώς, χαΐδεύει τά πόδια από πίσω, εισέρχεται μεσον τής λειάνης από κάτω, μεσον της σπονδυλικής στήλης πρός τα πάνω, ολόλευκο φως περνά από τήν κεφαλήν υπεράνω τής κεφαλής μισό πόδι και ανοίγει σάμη ολόλευκος λωτός, μέσα στόν οποίον έχωμεν τόν αργυρόχρουν όψιν πρός τά εμπρός νά ιυτάξῃ.

Τώρα απλώστε τά χέρια μέσα στά τρίγωνα του πεντάκτινου αστέρα.
Απλώστε τά χέρια σας μέσα.

Εχωμεν τήν ιεφαλήν στό τρίγωνον πάνω από τόν Πεντάκτινον Αστέρα
και εχω τά χέρια απλωμένα μέσα στά τρίγωνα, δεξιά και αριστερά
και τά πόδια μέσα στα τρίγωνα πρός τα κάτω.

Εχετε ενδυθή τώρα τήν Αρχαγγελική σας στολήν στόν παχυλόν υλικόν ιόσμον.
Η Αρχαγγελική σας στολή εις τους φυχονοητικούς ιόσμους ειναι ο
Ε Ζ Α Κ Τ Ι Ν Ο Σ Α Σ Τ Ε Ρ Α Σ και οχι ο Πεντάκτινος και η
υπεράνω αυτών η διάλυσις της μορφής, αλλαδικόσσο η συντήρησις τής ~~κάτιας~~ :
"Στωμεν καλώς εν Κυρίω πάντοτε"